

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Luimige Reis langs den Rijn

Hood, Thomas

Amsterdam, 1840

Illustration: "God beware mij! Ik heb te veel meegevoel voor een' onverwachten dood."

[urn:nbn:de:bsz:31-140259](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-140259)





„GOD BEWARE MIJ! IK HEB TE VEEL MEEGEVOEL VOOR
EEN' ONVERWACHTEN DOOD.” Blz. 33.

met zijn voorsten vinger op een' oeffenaar aanlegde, was eensklaps eene hand zich voor hetgeen de tromp om het geweer verbeidden moest, kwam stellen. Het was die van mijn' *Clagueur*. Mijn oom werd rood, maar niet wets, hoewel hij mij naderhand zijne gedachte openbaarde. »De Hollander had gelijk. Ik heb er over nagedacht, en geloof thans ook, dat wij te veel dierlijke menschen wisten. In *Engeland* zouden die schepsels niet zoo lang zijn, zonder door den eersten den zijde te worden geweer droeg, geblazen te worden." — »Ja, ja," zeide ik, »omdat wij in *Engeland*, in plaats van den nachtegaal slapen kunnen; maar de meeste nachtegalen maken meer rumoer, en zij zijn blijde een' vogel te hebben, die hunne kikvorschen een weinig dunt." — »Neen, neen, *FRANK!*" hervatte mijn oom, ernstig zijn hoofd schuddende; »ik scheits niet. Ik heb het niet ten zinhoore van den Hollander, want ik zou mijn land niet wilde afvalven. Ze zijn teingez gewoog, die dat doen, en ik heb het zwak niet om een *Koningsputet* te willen zijn, hetgeen, naar mijn denkbesté, zoo veel beteekent als *polit* te wesen jegens alle konien, behalve zijn eigen." — »Ik heb evenwel" zeide nu dienstwillige dienaar aan, »de Engelschen te veel konien beschuldigen van opzettelijke wreedheid." — »Hoe voor zoo ver hinnen medemenschen aangaat, *FRANK!* Hoe soepen wij de wilde kalkonnen en de patrijzen niet aan? Wat de oeffenaar aangaat, die zijn de onderliedende dieren van de grachte Scheping, en ik schaam mij dat ik zelfs niet mijn vinger op een' derzelve heb gelegd. God lofste mij! Ik moest meer medegevoel hebben voor een' onverschonden dood."



„OUD DEVAASE MOET DE WED. DE VRIJL. NEEGEVOEL VOOR
EEN OORLOFVAANDER MOED.“

HE. 33.