

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Luimige Reis langs den Rijn

Hood, Thomas

Amsterdam, 1840

Illustration: Prosit neue Jahr!

[urn:nbn:de:bsz:31-140259](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-140259)



FROST NEUE JAHR!

Blz. 172.

Nieuwe jaar aangekondigd werd door de losbranding van eenige kanonnetjes in het naaste vertrek. Het walzen hield terstond op, en in een oogenblik was de gansche menigte, mannen en vrouwen door elkander, in beweging, alles liep heen en weder, even als men een woester nosten men heeft gevoeld. Zoo dikwijls twee personen zich ontmoetten, die eensanders vrienden of kennissen waren, omhelsten zij elkander terstond, en ter wederkeerige uitroeping van »*Prosit Nieuw Jaar!*» Oude stikziende kaalkoppen liepen overal jagt maken op hunne kennissen, en sentimenteel tegen elkanders vestjes aansluitende, schudden zij elkander de hand en kustten elkander, om de verduuring van hunne vriendschap voor twaalf maanden op nieuw te bezegelen. Bejaarde dames drongen met hetzelfde cogmerk door de menigte heen; terwijl derzelver bloeiende huwbare dochters, hare hoerzemsriedinnen zoekende, elkander teederlijk omheldden, en elkanders wangen, lippen, halsen en schouders zoo veel te inniger kustten, omdat zij bespeurden, dat jonge, vrolijke en gekante oliefters soowel als waterstandende oude vrijers hare liefkosingen zonder een te zien. Ik zag mijn kleedru maker; hij kustte een' anderen. — mijn lakenskooper; ook die werd gekust. — Ik sloeg zachte oogten op naar de muzikanten; allen kustten zich al op de maat. Het was eene allerleedigste en tegenswaardige verhevening, maar beginnende te bedenken, dat ik hier stond zonder iemand te kussen of van iemand gekust te worden, waarop ik den ook in het afkrustende niet gesteld was, men denijg' hoofd, en den kansbediende voorbijgaende, terwijl hij den kofmester kuste, gaf ik een' vromden glimlach aan het Coen-



PROSIT NEUE JAHR!

Blz. 172.

