

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Luimige Reis langs den Rijn

Hood, Thomas

Amsterdam, 1840

Illustration: Zou hij een duitscher zijn?

[urn:nbn:de:bsz:31-140259](#)





ZOU HIJ EEN DUITSCHER ZIJN?

Blz. 273.

... en dat is mijne zielkwaadheid, want ik heb niet te weten, of
hoeveel ik moet, en dan begin ik dan de zielkwaadheid, want genoeg om
een goede familie te behouden, en meer zakken, in
den regenval niet voldoende voor een gezin kan meebrengen, met
zoo'n regenschijnsgas, en vorige dag veel eerder op
hoester dan op nacht zeilen, dan is het buiten twijfel
een Engelschman. Heeft hij niet zijn voerman verschil
over zijn vrouw, en niet een' oordrijver over zijn
vrouw — erg kast er op aan, hij is een' Engelschman."

Nu een regenschijn voor die schilderij. Ontmoet gij
vandaag in een' frak, zoo glanzig alsof hem een'e regen-
hoed overvallen heeft, met zakken wijf genoeg om in
den eenen eene baal taslik en in den anderen eene gaz-
pop te bergen, — zoo zeer met zich zeiven ingeno-
men, dat hij niet geen' anderem aanziet — hij is huist-
teug van Duitseher. Draagt hij een' regenscherm
en een' lange moerschuitende pijp, zonder zijn hoofd
te bukken voor deze vrouw en kinderen, die zoo goed
als al kunnen schier hem aan mogen sukkelen — hij is
een' Duitseher. Draagt hij een klein kruis, of een' streekje
pijn, dan zijn knoeigst, en een' awaren ring aan zijn'
wachten vinger, dan moet gij hem op den koop toe-
nemen als Duitseher van het hof aanzien. Ziet gij een'e
vrouw — maar neen, ik wil den Heer schaarsen
van dergelyke als hij qua'd van hecelheid jegens de
menschen niet achtenswerte Eiland der winkeliers"

Deze gedachte van Engelschde liertenen rijand ont-
holpen, voldeede ons den geest te bewijzen,



ZOU HET EEN DUITSCHER ZIJN?

HIE. 273.